



# ST. ANTHONY

## Catholic Parish | Renton WA

416 S. 4th Street, Renton, WA 98057  
Phone : 425-255-3132 | Fax: 425-271-4729  
www.st-anthony.cc

## CHỨA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN, C

03 tháng 07, 2022



### 14<sup>TH</sup> SUNDAY IN ORDINARY TIME

Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ:  
“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

*Luca 10: 8-9*

#### Giờ cầu nguyện riêng và Giải tội:

**Thứ Tư:** 4:30 pm - 5:30 pm  
**Thứ Năm & Sáu:** 5:00 pm - 6:00 pm  
**Thứ Bảy:** 3:30 pm - 4:30 pm  
**Chúa nhật :** 4:00 pm - 4:30 pm

#### Giờ lễ trong tuần và cuối tuần

**Thứ Hai—Sáu:** 7:45 am  
**Thứ Bảy:** 8:00 am ; 5:00 pm (Saturday Vigil)  
**Chúa nhật:** 7:30 am , 9:00 am,  
11:00 am (Spanish)  
1:00 pm (in Spanish),  
5:00 pm

#### Liên lạc:

*Vp. Giáo xứ :* (425) 255-3132  
*Vp. Mục vụ VN:* (425) 277-6242  
*Legion of Mary: Paul Mẫn:* (425) 246-2069



*Giáo xứ St. Anthony là giáo xứ Công giáo phong phú về nét văn hóa, dẫn thân phục vụ nhằm truyền bá Phúc Âm và đào tạo các tông đồ giáo dân qua sự liên kết mật thiết với Đức Kitô.*

## Chúa Nhật XIV Thường Niên, năm C

7/3/2022

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

### TỰ DO KHỎI CÁC ‘HÀNH LÝ’



Một lần nọ, vị giám đốc của một tiểu chủng viện trong một giáo phận sống rất đơn giản. Ngài chỉ có hai bộ quần áo và đi lại bằng phương tiện công cộng. Cha cũng rất thường xuyên cử hành bí tích Thánh Thể và đọc kinh nhật tụng. Tuy nhiên, suốt năm năm nhiệm kỳ giám đốc chủng viện, đến kỳ tuyển chọn cuối cùng hoặc sa thải một số chủng sinh, ngài luôn đề bạt những ứng cử viên thuộc nhóm đẳng cấp của mình, và loại bỏ những người thuộc đẳng cấp khác với những lý do ngớ ngẩn như đi cầu nguyện trễ giờ, không làm việc chân tay đúng cách, v.v...

Dáng vẻ bên ngoài đơn thuần không làm nên con người đơn giản khi nội tâm bên trong đầy dẫy những ý hướng xấu xa. Sự đơn giản thực sự nằm ở chỗ hoàn toàn tự do – tự do khỏi mọi thứ “bao bị và hành lý” – vật chất, tâm lý và tư tưởng. Trong bài tin mừng hôm nay, chính xác đó là lời khuyên của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Chúa sai 72 môn đệ đi rao giảng tin mừng.

Chúng ta, với tư cách những giáo dân, tu sĩ, linh mục và nữ tu Công giáo nhiệt thành, rất thường khi đang tìm kiếm những bao bị và hành lý như thế. Những thứ này như những trở ngại cho sứ vụ công bố Tin Mừng. Những hành lý vật chất, tâm lý và tư tưởng chúng ta mang theo thường trở thành một trở ngại cho tư cách người môn đệ, trong việc trung thành thực hiện trách nhiệm của mình với sự dâng hiến và cam kết hoàn toàn. Như trường hợp vị giám đốc trên đây, sở hữu nhiều của cải vật chất, những thứ thực sự cản trở chúng ta là những hành lý của tâm lý và tư tưởng. Những xung khắc hiện có giữa các nhóm khác nhau về đẳng cấp, nghi thức, ngôn ngữ và khu vực không phải là bí mật trong Giáo hội Công giáo. Những xung khắc này chia rẽ cộng đồng Công giáo thành nhiều phần khác nhau.

Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh sự cần thiết giải thoát khỏi mọi ràng buộc, hành trang và sự kiêu căng, để phục vụ Chúa và loan truyền sứ điệp tình yêu của Người. Chính Chúa Giêsu đã loại bỏ mọi trở ngại – khỏi tất cả những sở hữu vật chất, vướng mắc với người nam hoặc người nữ, lòng tham, tham vọng, dư luận và những hình ảnh, quyền lực và luật lệ tôn giáo, chúng đã ràng buộc con người hơn là giải thoát họ.

Chúng ta có được tự do không? Khi suy ngẫm về đoạn phúc âm này, chúng ta hãy nhìn vào nội tâm và tự tìm cho mình loại hành trang mà chúng ta mang theo vốn trở thành chướng ngại vật trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Chúa, cả trong lời nói và gương sống hàng ngày của chúng ta.

*Xin Chúa chúc lành cho anh chị em,*

Fr. *Xavier Bazil*

*Lm. Xavier Bazil*  
*Phụ tá*



**Văn phòng đóng cửa:  
Thứ Hai: 7/4 Ngày Độc Lập  
(July 4– Independence Day)**

**Chia sẻ Hành Trình “Giờ Thánh” với Cha Bazil**  
**TÔI NAY, mừng 3 tháng 7, 7:00 pm tại nhà thờ**  
**Chủ đề: “Cầu nguyện cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ”**

## Chúa Nhật XIV Thường Niên, năm C

### Bài đọc 1 (Isaia 66: 10-14c)

#### Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Đức Chúa phán thế này : “Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô ! Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khắp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì Đức Chúa phán như sau : Ngày Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến cửa cửa chực dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các người sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bông ằm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các người như vậy; tại Giê-ru-sa-lem, các người sẽ được an ủi vô về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết.” *Đó là lời Chúa.*

### Bài đọc 2 (Gl 6: 14-18)

#### Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. Amen. *Đó là lời Chúa.*

### Tin Mừng (Lc 10: 1-12.17-20)

#### Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi.

Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói : “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giữ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này : Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” Thầy nói cho anh em hay : trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hờ nói : “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giê-su bảo các ông : “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” *Đó là lời Chúa.*

### **ĐTC Phanxicô: Cộng đoàn Kitô hữu phải thăm viếng người già và giúp họ tiếp tục phục vụ**

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúng ta đã lắng nghe câu chuyện đơn giản và cảm động về việc chữa lành bệnh cho mẹ vợ của ông Simôn - khi đó chưa được gọi là Phêrô - trong Phúc Âm thánh Marcô. Câu chuyện ngắn cũng được thuật lại trong hai Phúc Âm Nhất lãm khác, với những khác biệt nhỏ nhỏ nhưng đề ra cho chúng ta những ý tưởng. Thánh Marcô viết: “Mẹ vợ của ông Simôn đang nằm trên giường vì bị sốt.” Chúng ta không biết liệu đó là một bệnh nhẹ hay không, nhưng đối với người già, ngay cả một cơn sốt đơn giản cũng có thể gây nguy hiểm. Khi già, chúng ta không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa. Cần phải học cách lựa chọn những gì nên làm và những gì không nên làm. Sức sống của cơ thể ngày càng yếu đi và rời bỏ chúng ta, ngay cả khi trái tim của chúng ta không ngừng khao khát. Do đó, cần phải học cách thanh lọc ý muốn: kiên nhẫn, lựa chọn những gì cần cho cơ thể, cho sự sống. Khi về già, chúng ta không thể làm như khi chúng ta còn trẻ: cơ thể có một nhịp điệu khác, và chúng ta phải lắng nghe cơ thể và chấp nhận các giới hạn. Tất cả chúng ta đều có điều này, đúng không? Bây giờ tôi cũng phải chống gậy...

#### **Chúa Giêsu thăm người bệnh**

Bệnh tật đè nặng lên người già theo cách khác và mới so với khi chúng ta còn là thanh niên hay người trung niên. Nó giống như một cú đánh mạnh giáng xuống một thời điểm vốn đã khó khăn. Căn bệnh của người già dường như đẩy nhanh cái chết và do đó làm giảm thời gian sống mà khi đó chúng ta thấy đã ngắn ngủi. Sẽ xuất hiện nỗi nghi ngờ rằng chúng ta sẽ không hồi phục, rằng “lần này sẽ là lần cuối cùng tôi bị bệnh ...”. Chúng ta không thể mơ về niềm hy vọng vào một tương lai mà bây giờ dường như không tồn tại nữa. Một nhà văn nổi tiếng người Ý, Italo Calvino, đã nhận xét về sự cay đắng của người già: họ đau khổ khi mất đi những điều kỷ niệm hơn là vui mừng vì điều mới mẻ đến với họ. Nhưng đoạn Tin Mừng mà chúng ta đã nghe giúp chúng ta hy vọng và đưa ra cho chúng ta một bài học đầu tiên: Chúa Giêsu không một mình đến thăm bà cụ bệnh tật đó, Người đến đó với các môn đệ.

#### **Chúa đến với các môn đệ: Cộng đoàn thăm viếng và quan tâm đến người già**

Chính *cộng đoàn Kitô hữu* phải chăm sóc người già: họ hàng và bạn bè, là cộng đoàn. Việc thăm hỏi người già phải được thực hiện bởi nhiều người, cùng nhau và thường xuyên. Chúng ta đừng bao giờ quên những dòng Tin Mừng này. Đặc biệt là ngày nay khi số người cao tuổi đã tăng lên đáng kể, so với người trẻ, bởi vì trong mùa đông dân số này người ta không sinh con cái. Và có nhiều người già hơn và ít người trẻ hơn... Chúng ta phải cảm thấy trách nhiệm thăm viếng những người già thường ở một mình và dâng họ cho Chúa qua những lời cầu nguyện của chúng ta. Chính Chúa Giêsu sẽ dạy chúng ta cách yêu thương họ. “Một xã hội thực sự chào đón sự sống khi nhận ra rằng nó quý giá ngay cả khi già yếu, khuyết tật, bệnh tật hiểm nghèo và khi nó đang kết thúc” (*Sứ điệp gửi Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống, 19/2/2014*). *Sự sống luôn luôn quý giá.*

Khi thấy người phụ nữ cao tuổi bị bệnh, Chúa Giêsu cầm tay bà và chữa lành cho bà: Người thực hiện cùng một cử chỉ mà Người đã làm để hồi sinh bé gái đã chết: Người cầm tay em và đỡ em dậy, chữa lành cho em. Với cử chỉ yêu thương dịu dàng này, Chúa Giêsu đưa ra bài học đầu tiên cho các môn đệ: ơn cứu độ được loan báo, hay đúng hơn là được thông truyền qua sự quan tâm chăm sóc người bệnh; và đức tin của người phụ nữ đó tỏa sáng trong lòng biết ơn đối với sự dịu hiền của Thiên Chúa, Đấng đã cúi xuống trên bà.

#### **Nền văn hoá vứt bỏ người già**

Tôi trở lại một chủ đề mà tôi đã lặp lại trong loạt bài giáo lý này: văn hóa vứt bỏ dường như xóa sổ người già. Đúng, nó không giết họ, nhưng nó xóa bỏ họ về mặt xã hội, như thể họ là một gánh nặng phải mang; tốt hơn



## Chúa Nhật XIV Thường Niên, năm C

### **ĐTC Phanxicô: Cộng đoàn Kitô hữu phải thăm viếng người già và giúp họ tiếp tục phục vụ**

*(tiếp theo)*

là làm cho họ biến mất đi. Đây là sự phản bội lại chính nhân tính, đây là điều tồi tệ nhất, đây là lựa chọn sự sống theo ích lợi, theo tuổi trẻ chứ không phải theo sự sống như nó vốn là, với sự khôn ngoan của người cao tuổi, với giới hạn của người già. Người già có rất nhiều điều để trao tặng cho chúng ta: họ có sự khôn ngoan của cuộc sống; có rất nhiều điều để dạy chúng ta: đây là lý do tại sao chúng ta phải dạy con cái, ngay từ khi còn nhỏ, để chúng quan tâm chăm sóc họ, để chúng đến với ông bà của chúng. Đối thoại giữa người trẻ, các trẻ em với ông bà là nền tảng cho xã hội, cho Giáo hội, cho sự lành mạnh của cuộc sống. Nơi nào không có đối thoại giữa người trẻ và người già thì thiếu một điều gì đó và một thế hệ lớn lên mà không có quá khứ, tức là không có cội nguồn.

#### **Người già phục vụ cộng đoàn**

Nếu bài học đầu tiên được Chúa Giêsu nêu lên, thì bài học thứ hai được trao cho chúng ta bởi một người phụ nữ cao tuổi, người đã “trỗi dậy và bắt đầu phục vụ họ.” Ngay cả khi là một người cao tuổi, người ta có thể, đúng hơn là, phải phục vụ cộng đoàn. Điều đáng mừng là những người lớn tuổi vẫn luôn trau dồi trách nhiệm phục vụ, vượt qua cảm dỗ thoái lui. Chúa không từ chối họ, trái lại Người ban cho họ sức mạnh để phục vụ. Và tôi muốn lưu ý rằng các thánh sử không nhấn mạnh điểm đặc biệt nào trong câu chuyện: đó là điều bình thường của việc đi theo Chúa, điều mà các môn đệ sẽ học, trong trọn vẹn ý nghĩa của nó, dọc theo hành trình huấn luyện mà họ sẽ theo tại Trường học của Chúa Giêsu. Những người cao tuổi mà vẫn tiếp tục sẵn sàng chữa lành, an ủi, khẩn cầu cho anh chị em của mình - dù họ có thể là các môn đệ, các đại đội trưởng, hay những người bị tà thần quấy nhiễu, những người bị vứt bỏ ... - có lẽ họ là chứng tá cao nhất về sự tinh tuyền của lòng biết ơn này, điều đi kèm với đức tin. Nếu những người cao tuổi được đặt vào trung tâm của sự quan tâm của tập thể, thay vì bị vứt bỏ và bị gạt ra khỏi bối cảnh của những sự kiện đánh dấu đời sống của cộng đoàn, thì họ sẽ được khuyến khích thực hiện hành động biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng không quên bất cứ ai. Lòng biết ơn của những người cao tuổi về những ơn nhận được từ Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, như bà mẹ vợ của thánh Phêrô dạy chúng ta, khôi phục niềm vui chung sống cho cộng đoàn, và mang lại cho đức tin của các môn đệ đặc điểm thiết yếu trong mục đích của nó.

#### **Sự nhạy cảm của người nữ về lòng biết ơn và sự dùi dằng**

Nhưng chúng ta phải hiểu rõ rằng tinh thần chuyển cầu và phục vụ, mà Chúa Giêsu dạy cho tất cả các môn đệ, không chỉ là vấn đề dành cho nữ giới: không có giới hạn trong lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Hành động biết ơn vì sự dùi dằng của Thiên Chúa, được diễn tả trong Tin Mừng, hoàn toàn không được viết theo cách thể diễn tả người đàn ông như là ông chủ và người phụ nữ như là đầy tớ. Tuy nhiên, điều này không loại bỏ thực tế rằng các phụ nữ có thể dạy cho người nam về lòng biết ơn và sự dùi dằng của đức tin, những điều mà người nam cảm thấy khó hiểu hơn. Trước khi các tông đồ đến thăm mẹ vợ của thánh Phêrô, dọc trên hành trình theo Chúa Giêsu, bà cũng đã chỉ đường cho họ. Và sự tế nhị đặc biệt của Chúa Giêsu, Đấng đã “cầm tay bà” và “nâng bà dậy”, ngay từ đầu đã cho thấy rõ sự nhạy cảm đặc biệt của Chúa đối với những người yếu đuối và bệnh tật, điều mà Con Thiên Chúa chắc chắn đã học được từ Mẹ của mình.

#### **Hãy dạy con cháu gần gũi ông bà**

Xin hãy tìm cách để những người già, các người ông người bà gần gũi với con cháu, với lớp trẻ để truyền cho họ ký ức cuộc sống, để truyền kinh nghiệm sống, truyền sự khôn ngoan của cuộc sống này. Sẽ có nhiều hy vọng hơn cho tương lai của xã hội chúng ta theo mức độ mà chúng ta kết nối người trẻ và người già.

*Xin cảm ơn.*

## GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH

### Mẫu 1:

1. Dấu Thánh giá
2. Kinh Chúa Thánh Thần
3. Xét mình và kinh Ăn Năn Tội
4. Lời Chúa ( theo mẫu nhiệm suy niệm)
5. Đọc và suy niệm kinh Mân côi:  
-1 kinh Lạy Cha- 10 kinh Kính Mừng- 1 kinh Sáng Danh
6. Kinh Lạy Nữ vương.
7. Hát một bài kính Đức Mẹ.

(Trích theo mẫu Kinh Mân Côi, Toà TGM Saigon)

### Mẫu 2:

1. **Mở đầu:** mọi người làm dấu thánh giá, người hướng dẫn nói lên ý chỉ của giờ kinh. Sau đó đọc hay hát kinh Chúa Thánh Thần, kinh Xét mình và kinh Ăn năn tội.
2. **Lời Chúa:** Nghe đọc lời Chúa. Thinh lặng. Chia sẻ và lời nguyện tự phát.
3. **Ca ngợi:** Một chục kinh Mân Côi. (Nếu suy gẫm về kinh Mân Côi, thì chọn đoạn Tin Mừng thích hợp với mẫu nhiệm của ngắm: nghe đọc, thinh lặng, chia sẻ và lời nguyện tự phát, rồi sau đó đọc một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh).  
Tiếp đến, kinh Lạy Nữ Vương, (cũng có thể đọc một kinh có tính cách gia đình, chẳng hạn kinh thánh bốn mạng...). Kinh vực sâu để cầu nguyện cho những người đã qua đời.
4. **Kết thúc:** Kinh Dâng mình, kinh Cảm ơn hay hát một bài về Đức Mẹ, rồi người gia trưởng chúc lành cho mọi thành viên trong gia đình.



### THƯ GIÃN

#### Cho đi thời gian

Một chàng thanh niên nghèo trong khu phố nhỏ không có gì để cho hàng xóm trong cơn dịch Covid. Nhưng chàng không bao giờ từ chối những việc láng giềng nhờ vả, ngày cũng như đêm. Bạn bè thắc mắc vì sao anh lại trở thành người được yêu mến nhất xóm. Một người trong nhóm bạn đã tươi cười trả lời :

- Cậu ấy đã luôn trao tặng món quà quý giá nhất cho mọi người, đó chính là thời gian. Bởi vì khi cho đi thời gian, bạn ấy đã cho đi một phần của đời sống mà mình sẽ không bao giờ lấy lại được . Làm được điều đó, chỉ có thể là những kẻ có lòng.

#### *Bọt Biển*

#### Đá banh

Một cầu thủ giỏi đá banh đến thăm và biểu diễn cùng với đôi bóng của anh tại một ngôi làng nhỏ. Đám trẻ trong làng đều coi anh là thần tượng và mong muốn được như anh. Chỉ có một cậu bé vẫn đứng đứng lo đọc sách dưới gốc cây ở sân banh khi các bạn tập chơi bóng, đám bạn chê cười cậu ngu ngốc . Chàng cầu thủ thấy vậy liền hỏi cậu :

- Em không muốn kiếm được nhiều tiền và vui vẻ trong thể thao à ?
- Dạ không ! Em thích đọc sách hơn ... Nhiều người cũng kiếm được tiền khi đọc sách vở, khi học hành anh ạ .
- Thế em không thích chơi bóng để trở thành cầu thủ giỏi và nổi tiếng sao ?
- Em không có khiếu chơi bóng : Con khỉ không thể lội nước, con cá cũng chẳng leo được lên cây. Em không có khả năng chơi bóng nên không miễn cưỡng mình.

Chàng cầu thủ khen cậu :

- Em không phải ngu ngốc như bạn bè nói. Có lẽ những người khờ dại là những kẻ luôn chạy theo người khác, tưởng mình có khiếu và tài giỏi. Còn em thật là cậu bé khiêm tốn và khôn ngoan.

*Bọt Biển*





**Monday, July 4**

**8:00 am** Repose of the soul of Hung Vu +  
**Presider: Fr. Tom**

**Tuesday, July 5**

**8:00 am** All Souls + by Nga Nguyen  
**Presider: Fr. Bazil**

**Wednesday, July 6**

**8:00 am** Richard Doe +  
**Presider: Fr. Bazil**  
**6:00 pm (SP)** Available for Mass Intention  
**Presider: Fr. Tom**

**Thursday, July 7**

**8:00 am** Intentions of Rollie Taguinod Family  
**Presider: Fr. Tom**  
**7:00 pm** Available for Mass Intention  
**Presider: Fr. Bazil**

**Friday, July 8**

**8:00 am** Frere Dominique Binh An +  
by Maria D.  
**Presider: Fr. Tom**  
**7:00 pm** Available for Mass Intention  
**Presider: Fr. Bazil**

**Saturday, July 9**

**8:00 am** Lydia G. Brent +  
by Susan Gamboa  
**Presider: Fr. Bazil**  
**5:00 pm** Rosalie Higgins +  
by Pamela Patin  
**Presider: Fr. Bazil**

**Sunday, July 10**

**Fifteenth Sunday  
in Ordinary Time**

**READING 1**

DEUTERONOMY 30:10-14

**RESPONSORIAL PSALM**

PSALMS

69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37

**Turn to the Lord in your need,  
and you will live.**

**READING 2**

COLOSSIANS 1:15-20

**GOSPEL**

LUKE 10:25-37

**7:30 am** Available for Mass Intention  
**Presider: \*TBD**

**9:00 am** Rosie Valdez +  
**Presider: \*TBD**

**11:00 am (Sp)** Available for Mass Intention  
**Presider: \*TBD**

**1:00 pm (Sp)** People of St. Anthony  
**Presider: \*TBD**

**5:00 pm** Ste. Anne Parish d'Hyacinthe  
**Presider: \*TBD**

*\*TBD - to be determined*

**MÙA HÈ - GIỜ LỄ SÁNG TRONG TUẦN**

**Bắt đầu từ ngày 20/6 đến ngày 2/9/2022**

**Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:00 am**



**Ngày mừng 5/9/2022:  
giờ lễ trở lại bình thường (7:45 am)**



**Ý cầu nguyện tháng 7**

**Cầu cho người cao tuổi**

Chúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, là đại diện của cội rễ và ký ức của một dân tộc; xin cho kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm.