



ST. ANTHONY

Catholic Parish | Renton WA

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Ngày 30 tháng 07, 2023



17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

"The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field." - Mt 13:44

Excerpts from the Lectionary for Mass ©2001, 1998, 1970 CCD.

©LPI

THỜI KHÓA BIỂU GIỜ LỄ MÙA HÈ 2023

Hai-Tư-Năm-Sáu: 8:00 a.m. Thánh lễ

Ba: 8:00 a.m. Nghi thức Rước Lễ

KHÔNG có giải tội và thánh Lễ các tối thứ Sáu, trừ thứ Sáu Đầu tháng cho đến mùa Thu (Fall).



Chương trình Thánh Lễ

Trong tuần

Hai, Tư, Năm, Sáu | 8 :00am

Ba | 8:00 am (Nghi thức Rước lễ)

Tư & Năm | 7:00 pm

Holidays | 8:00 am

Cuối tuần

Bảy | 8:00 am | Vigil 5:00pm

Chúa nhật | 7:30am, 9:00am

10:30am, 12:00pm (Spanish)
5:00 pm

Giải tội

Tư | 4:30pm - 5:30pm

Năm & Sáu | 5:00pm - 6:00pm

Bảy | 3:30pm - 4:30pm

Chúa nhật | 4:00pm - 4:30pm

Chầu Thánh Thể

Năm | 3:00 pm: Chầu

& Phụng vụ Giờ Kinh chiều

Văn phòng Giáo xứ

(Parish Ministry Center)

Hai - Sáu: 8:30 am - 12:00 am

1:00 pm - 3:30 pm

Liên lạc:

Vp. Giáo xứ : (425) 255-3132

Vp. Mục vụ VN : (425) 277-6242

Sr. Maria Dinh: srmaria@st-anthony.cc

Legion of Mary:

Paul Mẫn (425) 246-2069

Lời Chúa



CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, NĂM A

BÀI ĐỌC 1 (1V3:5.7-12)

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

Hồi ấy, tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán: “Người cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.”

Vua Sa-lô-môn thưa: “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tở Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tở Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái ; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế ?” Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua : “Bởi vì người đã xin điều đó, người đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù người phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì này, Ta làm theo như lời người : Ta ban cho người một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước người, chẳng một ai sánh bằng, và sau người, cũng chẳng có ai bì kịp.”

BÀI ĐỌC 2 (Rm 8: 28-30)

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

TIN MỪNG (Mt 13: 44-52)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiêng rầu.”

“Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

SUY NIỆM

Đức Hồng Y Martini thường hay kể câu chuyện sau đây mà Ngài lấy làm tâm đắc: Có người đến gặp vị ẩn tu trong sa mạc và hỏi: “Thưa cha, cha là người có nhiều kinh nghiệm, xin cha giải thích cho con rõ, tại sao có nhiều người trẻ vào tu trong sa mạc này, nhưng sau đó lắm người bỏ về, và có ít người bền đỗ?”. Khi ấy, vị ẩn tu trả lời: “Chuyện này giống như một con chó đuổi theo một con thỏ, vừa đuổi vừa sửa inh ỏi. Nhiều con chó khác nghe nó sửa và thấy nó chạy, liền chạy theo. Chẳng bao lâu, những con sau này đều mệt lả và ngừng lại. Chỉ có con chó đầu tiên, lúc nào cũng tiếp tục chạy cho đến khi bắt được con thỏ, còn những con chó kia không thấy! Vị ẩn tu muốn nói rằng, chỉ có người nào thấy được Đấng mình theo đuổi, người ấy mới dám theo Đấng ấy tới cùng, dù phải chịu nhiều hy sinh từ bỏ”.

... Nhưng, làm sao chúng ta có thể thấy Nước Trời là kho báu khi chúng ta vẫn bị giam hãm trong cái thế giới khả giác này, khi thế gian hằng dạy cho chúng ta biết kho báu duy nhất là tiền của, quyền lực và khoái lạc? Làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi lối đánh giá của người đời và cảm nếm được tính ưu việt của Nước Trời?

... Thánh Phaolô. Ngài đã nói: “Tôi coi tất cả thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi, vì Ngài, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô và được kết hợp với Ngài” (Pl 3,8-9). Thánh Phaolô đã từ bỏ mọi sự vì đã cảm nghiệm được kho báu lớn lao và quý giá mà ngài lãnh nhận.



Tại sao đeo Cổ áo La Mã (Roman Collar)?

Hỏi:

Tại sao các linh mục đeo cổ áo La Mã?

Đáp:

Thói quen đeo cổ áo La Mã của các linh mục có từ giữa thế kỷ 19 như một sự thay thế cho áo chùng thâm (cassock) được coi là không thực tế ở một số nơi, hoặc thậm chí còn bị luật chống Công giáo đặt ra ngoài pháp luật. Từ khi cổ áo này được giới thiệu, nó đã có những hình thức khác nhau, và nếu bạn đi thăm một số quốc gia ngày nay, bạn sẽ thấy sự khác biệt trong trang phục mà các linh mục mặc.

Giáo luật chỉ đơn giản lưu ý các linh mục mặc “y phục Giáo hội thích hợp” theo nguyên tắc đã ấn định của Hội đồng Giám mục và tập tục hợp lệ tại địa phương (GL 284). Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã có chỉ dẫn rằng ngoài các phận vụ phụng vụ, “bộ áo màu đen với cổ áo La Mã là trang phục chính thức và thường xuyên của các linh mục. Việc sử dụng áo chùng thâm (cassock) là tùy theo quyết định của giáo sĩ.” Các linh mục là thành viên của các cộng đồng dòng tu phải theo luật dòng của họ liên quan đến tu phục hay bộ áo khác đã được chuẩn nhận.



Chiếc Áo Rách

Một linh sư ấn giáo nọ rất hài lòng về sự tiến bộ của người đệ tử. Nhận thấy rằng người đệ tử không cần đến sự dìu dắt của ông nữa, cho nên ông mới bỏ mặc anh trong túp lều tranh rách nát bên cạnh một bờ sông. Một buổi sáng, khi thức dậy, người đệ tử xuống dòng sông thanh tẩy theo đúng nghi thức, rồi giặt chiếc áo rách rưới của mình. Đây là tài sản duy nhất của anh ta.

Ngày nọ, anh đau đớn vô cùng khi nhận ra chiếc áo phơi ở bờ sông đã bị chuột cắn tả tơi. Không còn cách nào nữa, người đệ tử đành phải vào làng gõ cửa để xin một chiếc áo khác. Cái áo lần nữa cũng bị chuột gặm nát. Anh mới xin được một con mèo. Lần này anh khỏi phải lo lắng về mấy con chuột nữa. Nhưng không xin áo mặc, thì người đệ tử cũng phải xin cơm, bánh mà thôi.

Ngày ngày phải vất vả đi khát thực, người đệ tử cảm thấy mình như một thứ gánh nặng đối với dân làng. Nghĩ thế, cho nên anh mới tìm cách tậu cho bằng được một con bò để lấy vốn làm ăn. Nhưng có bò thì cũng phải có cỏ cho bò ăn. Những ngày đầu, anh còn tự mình cắt cỏ cho bò ăn. Về lâu về dài, nhận thấy không còn thì giờ cho sự cầu nguyện nữa, cho nên anh đành phải thuê người cắt

Cuối cùng, cho dù một linh mục đeo cổ áo La Mã, áo dòng, hay, như trường hợp nhiều nước Châu Âu, bộ vest và cà vạt (để phân biệt với các giáo sĩ Tin Lành đeo cổ áo), thì mục tiêu của trang phục giáo sĩ của họ là để phục vụ như một dấu chỉ cam kết, hướng dẫn và phục vụ, và cũng để cho phép họ thực sự là nhân vật của công chúng, vì họ được sắc phong để phục vụ tất cả mọi người.

©LPi

Chuyển ngữ: Sr. M.D, LHC.

cỏ cho bò. Bò càng ngày càng sinh sản ra nhiều, người cắt cỏ cũng phải gia tăng. Không mấy chốc, mảnh đất xung quanh túp lều của anh đã biến thành một nông trại. Con người đã một thời muốn bỏ đi tất cả mọi sự để trở thành một tu sĩ nay nghiêng nhiên trở thành một chủ nông trại giàu có. Có tiền, có mọi sự, cho nên anh cũng muốn có người chia sẻ công việc của anh. Anh đành phải cưới vợ. Và không mấy chốc, anh đã trở thành một trong những chủ nông trại giàu có nhất trong làng.

Vài năm sau, khi có dịp trở lại thăm ngôi làng cũ, vị linh sư đã một thời dẫn dắt anh, ngạc nhiên vô cùng vì thay cho túp lều nghèo nàn bên bờ sông, nay là cả một cơ nghiệp đồ sộ. Dò hỏi được tung tích của người chủ nông trại, vị linh sư mới lên tiếng hỏi người đệ tử của mình: “Thế này nghĩa là gì hả con?”. Người đệ tử mới trả lời: “Có lẽ thầy không tin. Nhưng tất cả cơ nghiệp này hiện hữu là cũng chỉ vì con đã không làm cách nào để giữ được chiếc áo rách”.

Vì chén cơm manh áo, người ta có thể đánh mất lý tưởng của mình. Vì chén cơm manh áo, người ta có thể chà đạp phẩm giá của mình cũng như của người khác. Vì chén cơm manh áo, người ta có thể chối bỏ niềm tin của mình. Đó là mối hiểm nguy mà bất cứ ai cũng có thể rơi vào.

Tiến bước trong hành trình đức tin, chúng ta hãy xin Chúa ban thêm sáng suốt để thấy được bậc thang giá trị trong cuộc sống. Xin Ngài ban thêm can đảm để trong khi mưu cầu của cải vật chất, chúng ta có đủ sức khước từ mọi hành động bất chính, mọi thỏa hiệp với lừa đảo, gian trá. Xin Ngài ban thêm lòng quảng đại để chúng ta biết mở rộng quả tim và đôi bàn tay để chia sẻ, để san sẻ với mọi người khổ khổ.

Trích Lễ Sống

PARISH PHONE DIRECTORY



Parish Office
425-255-3132
info@st-anthony.cc

School
425-255-0059

Fr. Tom Belleque
Pastor
425-277-6193
frtom@st-anthony.cc

Ted Rodriguez
Deacon
trodriguez09@hotmail.com

LaMar Reed
Deacon

Deacon Michael Cantu
School Principal
425-255-0059
cantu@sasr.org

Pastoral Council

Blair Renshaw
Chair

Angelina Benedetti
Vice-Chair

Claudia Dickinson

Tue Thanh Nguyen

Patric Okoye

Dang Nguyen

Efrain Velasco

Sharon Fox
Recording Secretary

Dulce Casanova
Pastoral Assistant for Hispanic Ministry
425-277-6217
dulce-casanova@st-anthony.cc

Lynne Shioyama
Coordinator of Catechesis of the Good Shepherd
425-277-6200
lshioyama@st-anthony.cc

Micie DelosReyes
Pastoral Assistant for Children's Faith Formation
425-277-6201
micie@st-anthony.cc

Mona Fonseca
Pastoral Assistant for Evangelization of Youth & Young Adult
425-277-6209
ymya@st-anthony.cc

Sr. Maria Dinh, L.H.C.
Pastoral Assistant for Vietnamese Ministry
425-277-6242
srmaria@st-anthony.cc

Linda Halvorson
Pastoral Assistant for Music
425-277-6207
linda@st-anthony.cc

Brian Proksch
Pastoral Assistant for Administration / Facilities Management
425-277-6195
PAA@st-anthony.cc

Liza Pare-Seidel
Administrative Assistant /AR / Bulletin
425-277-6194
lizapare@st-anthony.cc

Sharon Fox
Administrative Assistant / Safe Environment
425-277-6210
sharon@st-anthony.cc

Maria Mendez
Administrative Assistant / Formed.org
425-277-6211
mmendez@st-anthony.cc

Janeth Ramos
Receptionist
425-255-3132
aramos@st-anthony.cc

Eric Cheng
IT Manager
eric@st-anthony.cc

Delia Ganuelas
Accountant & Payroll Manager
425-277-6204
dganuelas@st-anthony.cc

Tony D'Angelo
Facilities
tonydangelo@st-anthony.cc

Finance Council

Joey Cantor
Chair

Kimberly Searing
Vice Chair

Pete Williams

Carianne Meyers

Greg Michler

Laurie Wu

To connect with the Finance Council, your contact is

*Joey Cantor at
cantor30@hotmail.com.*



*Scan QR Code for
the Parish and
School Staff*



*Do you want to learn more about our Sister Parish, Ste. Anne in Haiti?
Connect with us:*

Standing with Haiti Committee | haiti@st-anthony.cc